

Zondagsbrief 9 mei 2021

Lieve lezers,

Afgelopen dinsdag en woensdag waren dagen van herdenken en vieren. De nadruk leek te liggen op het zoeken van verbinding, in zowel de gesproken als de gezongen woorden. De spoken word-voordracht van Amara van der Elst maakte op mij indruk. Haar afsluitende woorden waren deze:

niet wie harder schreeuwt

maar stiller denkt

niet wie harder schreeuwt

maar stil herdenkt

De hele tekst is te lezen via [deze link](#).

Bij het monument in Vries zijn twee kransen gelegd, de foto daarvan vindt u in op pag 2. De linker is van de kerkelijke gemeente, de rechter van de burgerlijke gemeente.

In de kerk is de expositie met verhalen over oorlog en bevrijding te bekijken.

Ook in de kerk de komende week: twee vieringen.

Morgenochtend, 9 mei (moederdag) gaat ds. Ineke Baron voor. De organist is Margriet

Bussemaker en Jacob Maat verzorgt de zang.

Op Hemelvaartsdag, 13 mei, kunt u in alle vroegte mee dauwtrappen, om 07.00 uur. Aanmelden daarvoor kan nog bij Albert Weemstra (tel. 544268).

Om 09.30 uur is er een viering in de kerk met ds. Bert Altena als voorganger en Luuk Tuinder op het orgel.

Over het orgel gesproken: kleuters blijken het geweldig te vinden! Op 21 april j.l. kwamen twee kleuterklassen van basisschool De Holtenhoek op bezoek in de kerk als afsluiting van een project rondom cultuureducatie, i.s.m. ICO Centrum voor Kunst & Cultuur. Het project draait om drie levensthema's, gekoppeld aan rituelen in de kerk, te weten geboorte/doop, trouwen en afscheid nemen/begraven. Beide klassen kozen voor het thema geboorte, we hebben in de kerk met een pop laten zien wat het dopen inhoudt. Ook hebben de kinderen gehoord wat er allemaal voor geluiden uit het orgel kunnen komen, van zacht als een vogeltje tot hard als een olifant.

Dit was de pilot, we hopen dat meer scholen zich voor dit mooie project gaan inschrijven.

Het traditionele Bevrijdingsdagconcert op 5 mei werd aan elkaar gepreut door Stef Bos. Hij zong ook een herschreven versie van zijn lied Niemandland. Ik sluit af met het refrein uit dat lied:

Maar ik verlang naar de toekomst

Ik verlang naar een opstand

Ik verlang naar bezieling

Ik verlang naar de weerstand

En naar de liefde

Die het waar kan maken

Die het hart kan raken

Die de muur kan slechten

Die het waar kan maken

Die mijn hart kan raken

Een mooie zondag en een goede week gewenst.

Hartelijke groet, Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel

